

Wie ben ik?

“Richt je blik op Gods spiegel! Laat het beeld dat je geest reflecteert, je gedachten beheersen. Naarmate wie je bent in Christus sterker wordt in je hart, moet je vleselijke realiteit wijken voor de geestelijke realiteit! Het karakter van je wederom geboren geest is identiek aan dat van Jezus zelf”

*Andrew Wommack

1. Ik ben een zoon van God. Johannes 1:12
2. Ik ben een vriend van Christus. Johannes 15:15
3. Ik ben als Jezus. 1 Johannes 4:17
4. Ik ben één met Jezus. 1 Korintiërs 6:17
5. Ik ben een mede-erfgenaar van Christus, en heb deel aan het erfgoed van Christus. Romeinen 8:17
6. Ik ben Gods tempel. Zijn geest woont in mij. 1 Korintiërs 3:16,
7. Ik ben een nieuwe schepping. 2 Korintiërs 5:17
8. Ik ben een maaksel van God, in Christus Jezus geschapen om zijn werk te doen. Efeziërs 2:10
9. Ik ben rechtvaardig en heilig. Efeziërs 4:24
10. Ik ben een vijand van de duivel. 1 Petrus 5:8

11. Ik ben door Christus uitgekozen en aangewezen
om zijn vrucht te dragen. Johannes 15:16
12. Ik ben een dienaar van God. Romeinen 6:22
13. Ik ben een zoon van God en ik ben in Christus één
met andere christenen. Galaten 3:26-28
14. Ik ben een huisgenoot van God. Efeziërs 2:19
15. Ik ben met Hem in de hemelse gewesten
gezet in Christus Jezus. Efeziërs 2:6
16. Ik ben een uiting van het leven van Christus,
omdat Hij mijn leven is. Kolossenzen 3:4
17. God heeft mij lief. Kolossenzen 3:12
18. Ik heb deel aan een hemelse roeping. Hebrëeën 3:1
19. Ik ben een bijwoner en vreemdeling in deze wereld
waar ik tijdelijk woon. 1 Petrus 2:11
20. Ik ben uit God geboren. Het kwaad, de duivel,
heeft geen vat op mij. 1 Johannes 5:18
21. Maar door genade van God ben ik wat ik ben.
1 Korintiërs 15:10